

## **Verzoek**

Als straks de kilte mijn gemoed bereikt,  
leg mij dan in een vurenhouten kist,  
niet afgelikt, gelakt noch gevernist,  
opdat mijn zorg voor Moeder Aarde blijkt.

Als alle warmte uit mijn lichaam wijkt,  
bespaar mij het te hoop gelopen woord.  
Ik leef niet meer, ben in een eerlijk oord  
waar niemand zich ten koste van verrijkt.

Ik ben al aan het hier en nu ontstegen,  
ik heb geen notie meer van dag en licht  
en om het even zijn mij zon en regen.

De diepste stilte is in mij gekomen,  
de veer gebroken en de ader dicht,  
van hogerhand is mij het woord ontnomen.