

De Peperstraat

Ze zeggen dat het er ooit spookte:
een nachtelijke zwarte kat
die schotelgrote ogen had,
een heks die kraaienpoten kookte
en die met groot genoegen at
zodra ze zonder spreuken zat.

Lang woonde er een valkenier,
zijn huis had al een leien dak,
toch was hij nogal vaak op rak:
elders beviel hem meer dan hier.
Maar hij verstond het edel vak
en sleet zijn valken met gemak.

Een brouwer had daar zijn bedrijf,
hij zorgde voor het geestrijk nat
waarvan men toen de smaak al had:
een koel glas bier voor ziel en lijf.
Op kasteleins heeft bier geen vat,
je ziet ze dan ook zelden zat.