

De Kromstraat

Waar eeuwenlang de hoge heren woonden,
het kerkelijk en burgerlijk bestuur
en iedereen die lekker bij het vuur
zijn grote trouw aan kerk en staat betoonde.

Er stonden stenen huizen in de straat,
als veilig stekje van de welgestelden
die eerst de eigen zegeningen telden:
de grote weelde van het ambtsgewaad.

De Dommel zorgde er voor rijke landen,
geschikt voor hooi en voor gezegend graan,
dat werd vergaard in zakken en in manden.

Het aanzien en de rijkdom zijn vergaan,
in kleine stappen naar het dorp verlegd:
daar zijn de straten onmiskkenbaar recht.