

De Kleine Markt

Hoe statig vroeger hier de huizen waren,
dat zag je op een voorjaarsavond pas
als je de weemoed van de wanden las,
hun pogen om weer aanzien te vergaren.

Die herenhuizen staan hier honderd jaar,
ze hebben veel gezien en veel gehoord.
Hun deftigheid is mettertijd gesmoord,
maar onderwijl staan ze er toch nog maar.

Hier hing de sfeer van de gegoede stand,
van grootse stijl en onverbloemd succes
en niets wees op het teken aan de wand.

Een oude ansicht brengt ons bij de les:
één ding is zeker in dit aards bestaan,
ook aanzien zal tot stof en as vergaan.