

## **Nieuwjaar in Groot-Valkenswaard**

We namen afscheid van het oude jaar  
en zagen om naar de vervlogen dagen:  
er viel te lachen en er viel te klagen.  
We zien eens om en kijken naar elkaar

in dankbaarheid om wat is goed gegaan:  
we zijn er nog, nog altijd bij elkaar,  
al past ons ook het nederig gebaar  
van spijt om alles wat pijn heeft gedaan.

Zo rijgen wij de snoeren van de dagen  
opnieuw aaneen en we gaan rustig voort.  
We denken dat ook dit jaar wel zal slagen,

alsof de voorspoed bij ons leven hoort.  
Toch smeulen er ook zorgelijke vragen  
in onze ziel: wie weet wat er nog gloort?