

Opgeschoond

Sta toe dat ik mij ongekroond benoem
tot koning van een wonderlijk gebied
dat mij haast levenslang genieten liet
van schone zaken die ik haastig roem.

Het beekdal van *de Keersop* noem ik dan
en aan *de Dommel* is mijn hart gewijd.
Als ik te stil word van het wijd en zijd,
houdt nog de *Tongelreep* mij in haar ban.

De Mollenvelden die in zonlicht baden
bezie ik met een opgeschoond gemoed:
ik ken de toekomst, de begane paden,

en breng de velden nog een avondgroet,
hun languit luieren, onthutsend schoon.
Gekroonde pose, zomers loom vertoon.