

De Achelse Kluis

De mannen Gods hervonden er hun dromen:
gekleed in het onwereldse habijt
belijden zij het oerbeseef van tijd:
hun daagse zang poogt hemelhoog te komen.

Zij boerden goed die God gewijde heren,
ze fokten vee en werkten op het land,
gewijde priesters van de boerenstand
die grond ontgonnen om het tij te keren.

Daar op de oever van de kleine stroom
verrees het onderdak voor mens en beest,
vervulling van een stichtelijke droom

volgens de eisen van hun vrome geest.
De mannen Gods beleven hier de wet
van zware arbeid en van daags gebed.